



Aanbiedingsfolder zomer 2025
Bot Uitgevers

BESTE BOEKVERKOPER,



Voor u ligt de zomerbrochure van Bot Uitgevers, waarin we weer een aantal mooie titels aan u mogen presenteren.

Wij maken boeken voor een mooie toekomst! Deze zomer hebben we een boek over voetbal en de bemoeizucht van technologie door Rens van der Vorst. Willem de Haan schreef een boek over de keuze voor vrede in tijden van oorlog, en we hebben een boek van de enige echte Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, die ons meeneemt op een meeslepende surfexpeditie tegen de stroom in.

Hartelijke groet,
Manon & Evert, Bot Uitgevers

Contact Bot Uitgevers

Bij Bot werken we in een klein team met aandacht voor boeken:
Evert de Vries (uitgever en commercieel directeur) evert@botuitgevers.nl
Manon Verhagen (uitgever en hoofdredacteur) manon@botuitgevers.nl
[Lees hier meer over ons.](#)

Hieronder vindt u alle salesinformatie:

VERKOOP NEDERLAND

via **New Book Collective**
Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht
+31 (0)20 226 02 38

Rutger Vos : rutger@newbookcollective.com
Julia van Rij: julia@newbookcollective.com
verkoop@newbookcollective.com

Inhoud Brochure:

Vrede als Daad - Willem de Haan **3**
Don't mention the VAR - Rens van der Vorst **5**
Tegen de stroom in - Merijn Tinga **6**
Overzicht **8**

VERKOOP & PR BELGIË

via **L&M Books**

+32 (0) 3 293 68 14
info@lmbooks.be

[Marc Grossen](#) | [Ilse Schollaert](#)
PR L&M Books via [Karen Hoorelbeke](#)

WILLEM DE HAAN

VREDE ALS DAAD

Een pleidooi voor vrede in tijden van oorlog

Europa is opnieuw in de ban van oorlog. In een wereld vol gewapende conflicten lijkt vrede verder weg dan ooit. Hoe moet je je als vredelievend mens verhouden tot de roep om hogere defensiebudgetten, een mogelijke herinvoering van de dienstplicht of het zenden van wapens naar de conflictgebieden?

Willem de Haan werd eind jaren 70 als totaalweigeraar veroordeeld tot 18 maanden celstraf en groeide uit tot één van de bekendste critici van het leger en dienstplicht in Nederland.

In *Vrede als daad* toetst hij zijn verleden en principes aan actuele dreiging, en komt tot de conclusie dat de weg van escalatie en bewapening een doodlopende weg is. Alleen de-escaleren kan onze wereld redden. Voor vrede moeten we in actie komen door aan het publieke debat mee te doen en het geluid tegen oorlog te versterken. Vrede is een daad.

ISBN 9789083483665

NUR 320 | €23,99 | 12,5 * 20 cm | CA. 230 blz

Paperback | Verschijnt juli 2025

E-book ISBN 9789083483672

Omslag: Bloemendaal & Dekkers

Auteursfoto: Reyer Boxem



Willem de Haan (1957) is socioloog, journalist en spreker. Hij maakte als journalist spraakmakende programma's voor de VPRO en HUMAN en gaf les aan de School voor Journalistiek in Zwolle. Sinds 2023 is hij redacteur van het VredesMagazine. Hij is veelgevraagd spreker binnen het debat over oorlog en vrede.



Inkopen want:

Rutte zei recent: 'Tijd om je mentaal voor te bereiden op oorlog.' Het maakte veel mensen angstig. Dit hoopvolle boek is een daadkrachtig en overtuigend pleidooi voor vrede zonder oorlog.

Voor de lezers van:

Hoe houd je je hart zacht - Natascha van Weezel

Willem de Haan toetst in *Vrede als daad* zijn principes aan actuele dreiging. Hij vertelt daarbij meeslepende en fascinerende verhalen over zijn eigen verleden en dat van andere totaalweigerders.

De Haan is al 50 jaar de bekendste totaalweigerder van Nederland en is veelgevraagd spreker binnen het debat over oorlog en vrede.

Deze foto's komen uit Willems archief:



de Volkskrant van WOENSDAG 12 MAART 1980

„Vrij geweten valt niet te knechten”

Willem de Haan, een van de drie dienstweigerders die vandaag voor het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag terecht staat, zit in voorarrest in het Huis van Bewaring in Assen. Bijgaande brief schreef hij aan de vooravond van het proces vanuit zijn cel.

Op dit moment zitten vijf dienstweigerders in voorarrest in verschillende Huizen van Bewaring, zorgvuldig van elkaar geïsoleerd (Lemmerhove, Assen, Den Haag, Den Bosch en Maastricht). Volgens Justitie, omdat het te gevaarlijk zou zijn om ons in één huis van bewaring op te sluiten, het zou de kans op overspannen raken en het zou de kans op ontspannen maar vergroten.

Het zijn natuurlijk goedkope smertargumenten die Justitie bewust gebruikt om ons in een kwaad daglicht te stellen. Want

lijk — van ons uitgaat, is natuurlijk dat er veel meer (totale) dienstweigerders komen, die niet langer geloven in het gedraai van de politici en die zich zo veel mogelijk verzetten tegen de diensplicht en het militarisme.

Maar kennelijk is het niet genoeg om ons langdurig op te sluiten, maar probeert Justitie ons zo veel mogelijk te isoleren en te criminaliseren. De absurde politieke dienstweigerders, die moed om de heen is, is daarvan wel het duidelijkste voorbeeld: het lijkt eerder op de staat van beleg dan op een proces tegen principiele dienstweigerders.

Door ons als geweldplegers af te schilderen probeert de overheid de bevolking (en het personeel van de huizen van bewaring) angst aan te praten. Nota bene voor mensen die geweld juist afwijzen!

Zo heeft elke staat haar eigen tactiek: de Italiaanse dienstweigerder Sandre Gozzo, die in Noord-Italië woont, werd bijvoorbeeld in Palermo (op Sicilië) gevangengenomen, zodat niemand hem meer kon bezoeken. Zijn familie kon de wakkelijke reis van meer dan 1500 kilometer niet betalen!

Toen drie van ons in mei 1979 vanuit Nieuwshuis, zonder aanklacht, werden overgeplaatst naar verschillende huizen van bewaring, zal Justitie wel gehoopt hebben dat ze ons en toekomstige dienstweigerders, die moed om de heen is, te weigeren ontnemen, zoals in voorgaande gevallen wel eens was gebeurd.

En toen dat niet lukte, probeerden ze het nu door een van ons, Flip de Kroon, voordurend over te plaatsen. Op die manier kan ons nog heel wat te wachten staan.

De voornaamste reden, waarom wij bij elkaar geplaatst willen worden is, dat we daar als politieke gevangenen recht op hebben. Bovendien moeten we in het zelfde proces terecht staan, maar we

krijgen niet de mogelijkheid om hierover met elkaar te overleggen. We zijn zo ver van onze advocaten gevangengenomen, dat ook de rechtsbijstand praktisch onmogelijk gemaakt wordt. Het is typisch voor de arrogantie van de macht van de overheid.

De minachting van de overheid voor haar „onderzaken” blijkt trouwens helemaal uit de manier waarop er met gevangenen wordt omgesprongen. Zinloos opgelopen in kale hokken, bewaakt door electronica en karabinen, geïntimideerd door togen en moeilijke woorden op rechtzittingen enzovoort.

Wie langer dan twee minuten naar ons „rechtsstelsel” kijkt, zal zien dat er geen spaan van heil blijft.

Maar een vrij geweten valt niet te knechten!”

WILLEM DE HAAN, HUIS VAN BEWARING, ASSEN.



het anti-militarisme, maar om Wim de Haan: politieke op

RENS VAN DER VORST

DON'T MENTION THE VAR

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

We proberen problemen op te lossen met technologie, maar vaak gaat dat mis. Bijvoorbeeld bij voetbal met de VAR (videoscheidsrechter), een geliefd en gehaat systeem dat voetbal 'eerlijker' moet maken. De vraag is alleen: wordt voetbal eerlijker of wordt de sport flink gehinderd door een doorgeslagen liefde voor computersystemen en data?

Dit is een verhaal vol list en bedrog. Met Diego Armando Maradona, Messi, Marco van Basten en Paul Gascoigne. Met valsspellers, aanstellers, blunders, geniën, prutsende scheidsrechters en zinloos geweld. En Vinnie Jones.

Maar dit verhaal gaat niet alleen over voetbal, maar over veel meer, namelijk ook over de VAR in jouw leven en organisatie. Over die mensen achter de schermen die regels afdwingen, over de impact van technologie en de behoefte naar controle en perfectie.

ISBN 9789083483641

NUR 320 | €22,50 | 12,50 * 20 cm | CA. 180 blz

Paperback | Verschijnt juni 2025

E-book ISBN 9789083483689

Omslag:

Jan van Zomeren



Rens van der Vorst is techfilosoof, docent aan Hogeschool Fontys en veelgevraagd spreker. Hij schreef verschillende boeken waaronder *Appen is het nieuwe roken*, *Waarom je altijd wilt winnen van je navigatiesysteem* en *Digitale Gremlins*.



Inkopen want:

Voor iedereen die van voetbal houdt en van een lekkere discussie.

Door de combinatie met technologie, en de nadruk op de bemoeizuchtige kant van technologie, is dit een zeer actueel boek.

Voor de lezers van:

Uit koers - Frank Heinen

Frictie - Mirjam Rasch

MERIJN TINGA

TEGEN DE STROOM IN

Voor iedereen die de moed dreigt te verliezen

In *Tegen de stroom in* laat Merijn Tinga zien dat positieve verandering voor iedereen binnen handbereik ligt. Of het nu gaat om grote daden of kleine keuzes in het dagelijkse leven of op je werk, het begint met focus, doorzettingsvermogen en moreel leiderschap.

Merijn Tinga doorkruist Europa op zijn zelfgebouwde surfboard van plastic afval. Aan de hand van zijn meeslepende reisverslag leert hij jou hoe jij optimistisch blijft en de moed niet verliest bij tegenslag. Van zijn strijd voor statiegeld tot persoonlijke reflecties over verantwoordelijkheid en hoop: dit boek, zijn campagnes en expedities inspireren je om tegen de stroom in te zwemmen en door te blijven gaan.

ISBN 9789083483658

NUR 320 | €24,99 | 13,5 * 20,5 cm | CA. 260 blz

Paperback met binnenwerk in kleur |

Verschijnt juni 2025

E-book ISBN 9789083483696

Omslag: MarkMyWork

Auteursfoto: Frans Hanswijk



Merijn Tinga is bioloog, surfer en activist. Met zijn acties vraagt hij aandacht voor de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil in Nederland en daarbuiten. Door zijn inspanningen werd statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes in Nederland ingevoerd.

Publiciteit:

- Nieuwe surfexpeditie van Parijs naar Nice rond boeklancering.
- Merijn krijgt altijd veel pers bij zijn acties.
- Eigen podcast: *Trash Talk met de Plastic Soup Surfer*

Inkopen want:

We dreigen allemaal wel eens de moed te verliezen. Leest als een spannend avonturenverhaal.

Voor de lezers van:

Mentale kracht - Dai Carter
Alledaags activisme - Chris Julien, *Je bent jong en je wil wat toekomst* - Hannah Prins

Merijn Tinga is al meer dan tien jaar bezig als de Plastic Soup Surfer en heeft in die tijd veel voor elkaar gekregen, waaronder statiegeld op kleine flesjes en blikjes in Nederland. Hij ondernam veel surfexpedities, niet altijd ongevaarlijk, om aandacht te vestigen op plastic vervuiling. Zo surfte hij van Oslo naar Londen naar Parijs in 2023 en 2024. In Londen pleitte hij voor statiegeld in Westminster. In Parijs werd hij ontvangen door burgemeester Anne Hidalgo. In juni 2025 surft hij van Parijs naar Nice, om in Frankrijk nogmaals te pleiten voor statiegeld.



VERKOOP NEDERLAND

via **New Book Collective**

Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht

+31 (0)20 226 02 38

Rutger Vos: rutger@newbookcollective.com

Julia van Rij: julia@newbookcollective.com

verkoop@newbookcollective.com

VERKOOP & PR BELGIË

via **L&M Books**

+32 (0) 3 293 68 14

info@lmbooks.be

Marc Grossen | Ilse Schollaert

PR L&M Books via Karen Hoorelbeke



Overzicht zomer:

Willem de Haan - *Vrede als daad*
Rens van der Vorst - *Don't mention the VAR*
Merijn Tinga - *Tegen de stroom in*

