



halewijn

Zingeving | Religie | Spiritualiteit | Filosofie

NAJAAR 2024

De reis naar Jeruzalem Éric-Emmanuel Schmitt	4
Mijn leven lang heb ik gezocht Louis Dupré	6
Leren luisteren Timothy Radcliffe	8
Meer dan het leven Erik Borgman	10
Ons gemeenschappelijke huis paus Franciscus	12
Zo veel toekomst Over innovatie in geloofsgemeenschappen	14
De Kansendans Caro Bridts, Rebecca Van Den Steen en Lieven De Pril	16
Tot wij elkaar weerzien Kris Gelaude	18
Bijbelagenda	19
Kerst in 10 kaarten Sanny Winters	20

INHOUD

halewijn *Boeken
die zinnen
verzetten*

Vaarwel Halewijn Welkom Otheo

Uitgeverij Halewijn is volop aan het veranderen. Het is de laatste keer dat u de aanbieding in deze vorm ontvangt. De voorjaarsaanbieding 2025 zal er helemaal anders uitzien.

Ook de merknaam Halewijn zal dan verdwenen zijn en vervangen door Otheo. Zo zal de vernieuwde boekenuitgeverij straks heten.

Deze najaarsaanbieding 2024 toont alvast de richting die we willen uitgaan. We hebben een hart voor boeken en auteurs die ons aan het denken zetten en inspireren.

Otheo

Éric-Emmanuel Schmitt

De reis naar Jeruzalem

Vertaald door Liesbeth van Nes

- [Auteursinterviews](#)
- [Social mediacampagne](#)

In dit meeslepemde autobiografische boek onderneemt Éric-Emmanuel Schmitt een spirituele zoektocht in het Heilig Land. Schmitt reist naar Bethlehem, Nazareth en Caesarea, broeierige plekken waar heden en verleden samenkomen. Onderweg laat hij zijn verwondering de vrije loop en schrijft hij openhartig over de levensvragen en emoties die hem overvallen. De tocht eindigt in Jeruzalem, een stad die even onbegrijpelijk als bedwelmend is. Schmitt probeert te begrijpen wat geloof voor hem betekent. De reis naar Jeruzalem is voor hem het verhaal van een ommekeer. 'Sommigen zoeken hun wortels in de aarde. Maar ik heb ze gevonden in de hemel.'



© Studio Harcourt Paris

De Belgisch-Franse schrijver Éric-Emmanuel Schmitt (1960) heeft een rijkgevuuld oeuvre opgebouwd. Zijn romans, essays, films en theaterstukken hebben een mondiaal publiek. Schmitt werkt en woont in Brussel.
www.eric-emmanuel-schmitt.com

Over Eric-Emmanuel Schmitt:

'Schmitt maakt op een ontroerende manier helder wat er mooi is in een godsdienst...'

de Volkskrant

'Schmitt is [...] een natuurtaalent. Zijn dialogen zijn virtuoos en geestig, zijn taalgebruik helder en licht, zijn personages sterk.'

NRC Handelsblad

**On the road
ontdek je
waar je echt
in gelooft.**

€ 21,99

Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel: Le défi de Jérusalem (Albin Michel).
Vertaling: Liesbeth van Nes
Omslagontwerp: Beeldzorg
Formaat: 13, 5 x 20 cm
Omvang: 224 blz.
Verschijnt: 1 oktober 2024
ISBN 9789085287421
NUR 320



9 789085 287421

E-book
€ 12,99
ISBN 9789085287575



Over De reis naar Jeruzalem:

'Schmitt gaat terug naar de bron met zijn reis naar het Heilig Land.'

Le Figaro

'Intens poëtisch.'

Le Journal du Dimanche



'Je zou er eindeloos uit kunnen citeren, maar beter nog maak je van het dagboek een dagelijks brevier: lezen in hetzelfde ritme en met dezelfde bezonkenheid als waarin het geschreven werd.'

Ger Groot

'Zijn boeken blijven een goudmijn voor het verstaan van onze cultuur en van de mens van vandaag.'

Herman De Dijn

'Een origineel menselijk document, dat ons via de stem van een gezaghebbend intellectueel doet nadenken over de eigen levensweg en het verlangen naar waarheid en authenticiteit waardoor elke mens wordt bewogen.'

Willem Lemmens

Louis Dupré

Mijn leven lang heb ik gezocht

Dagboeken 1971-2008

Met een nawoord van Herman De Dijn

- **Social mediacampagne**

Filosoof Louis Dupré hield gedurende een halve eeuw een dagboek bij. *Mijn leven lang heb ik gezocht* brengt hieruit een intrigerende selectie. In zijn beschrijvingen van verre reizen, toevallige ontmoetingen en tintelende lees-, luister- en kijkervaringen toont Dupré zich een meester van het detail. Die minzaamheid staat een rusteloze zoektocht naar waarheid niet in de weg.

Wat is religie waard in een wereld die volstrekt gesecculariseerd is? Die vraag hield filosoof Louis Dupré zijn hele leven bezig. In zijn dagboeken zoekt Dupré naar nieuwe invalshoeken om de betekenis van religie in onze tijd te begrijpen. Hij wisselt elegant geschreven beschouwingen, soms maar één alinea lang, af met verrassende uitweidingen waarin hij de hedendaagse cultuur en samenleving wikt en weegt. Dupré schuwt nostalgie en oppervlakkigheid. Voor hem hangt de confrontatie met een wereld zonder God samen met de ontdekking van sporen van transcendentie in zijn eigen innerlijkheid.



Wie onze tijd wil begrijpen, moet Dupré lezen.



De Vlaams-Amerikaanse filosoof Louis Dupré (1926-2022) doceerde aan Georgetown University en was hoogleraar aan Yale University. Centrale thema's in zijn werk zijn het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne tijd, en de rol en betekenis in de moderne cultuur. Vooral zijn boek *Passage to modernity* oogstte bijval.

€ 22,50

Uitvoering: paperback
Omslagontwerp: Buro Blikgoed
Formaat: 14 x 21,5 cm
Omvang: 272 blz.
Verschijnt: 1 september 2024
ISBN 9789085287674
 NUR 730, 320



E-book
 € 12,99
ISBN 9789085287681



Timothy Radcliffe

Leren luisteren

Een nieuwe bron van spirituele rijkdom

Vertaald door Erik Galle

• Interviews

Leren luisteren beschouwt spirituele meester Timothy Radcliffe als de bron van elk verandingsproces. Deze levenswijsheid past hij ook toe op de weg die de Kerk te gaan heeft. Vastberaden wijst hij angst voor andere meningen de deur. Zijn betoog voor verscheidenheid als weg naar eenheid is verfrissend. De kunst van het luisteren toont volgens hem de weg naar een spiritualiteit met steeds nieuwe horizons. Oren en ogen open dus.

'Niet zozeer het rationele, dan wel het materiële lijkt mij problematisch. Niet zozeer het horen, maar het luisteren lijkt mij nodig. Onbevangen, vrijmoedig, geduldig, waarachtig. De unieke aanwezigheid van de Ander als bron van spiritualiteit.'

Dirk De Wachter

**Verbeter de wereld,
begin te luisteren
naar elkaar**



Timothy Radcliffe heeft een rijk oeuvre dat wereldwijd wordt gelezen. Als auteur van talrijke boeken zoekt deze dominicaan steeds weer naar de vertaling van de evangelische boodschap naar onze tijd. Hij is de geestelijke raadgever tijdens de synode over synodaliteit.

'Synodaliteit is de weg die God van zijn Kerk verwacht in het derde millenium.'

Paus Franciscus

€ 19,99

Uitvoering: paperback

Oorspronkelijke titel:

Ascoltate! (Libreria Editrice Vaticana)

Vertaling: Erik Galle

Omslagontwerp: Studio Rubio

Formaat: 14 x 21,5 cm

Omvang: 192 blz.

Verschijnt: 15 augustus 2024

ISBN 9789085287582

NUR 707



E-book

€ 12,99

ISBN 9789085287612

Erik Borgman

Meer dan het leven

Tegen moedeloosheid

- Interviews
- Social mediacampagne

We worden geconfronteerd met grote vragen. Groepen staan tegenover elkaar, de aarde raakt almaar meer aangetast en grote groepen mensen zijn op drift, verjaagd van hun geboortegrond. Anderen vrezen hun komst. Dat ook in deze situatie het christelijk geloof hoop en uitzicht biedt, maken de teksten in dit boek duidelijk.

De woorden van Erik Borgman klinken even weerbarstig als stimulerend. Telkens opnieuw wordt onze hoop gewekt en worden wij op onze mogelijkheden aangesproken. We leven uiteindelijk vanuit een 'meer dan het leven' en wie open komt voor deze bron, wordt waarachtig vrij. Vrij van angst en moedeloosheid, vrij voor verlangen en hoop. Vrij voor en in de liefde.

We kunnen moedeloosheid de baas worden



© Arjan Broers

Erik Borgman is emeritus-hoogleraar Publieke Theologie, lekenordinaar, echtgenoot, vader van twee dochters en grootvader van twee kleinzonen. Veel van zijn werk beweegt zich op het grensgebied van geloof en theologie en de maatschappelijke actualiteit.

€ 22,50

Uitvoering: paperback
Ontwerp: Beeldzorg
Formaat: 14 x 21,5 cm
Omvang: 248 blz.
Verschijnt: januari 2025
ISBN 9789085287643
NUR 707



E-book
€ 12,99
ISBN 9789085287698



'Duistere tijden vragen om lichtende denkers, zoals Erik Borgman, die de moed heeft om te hopen.'
Willem Jan Otten

Paus Franciscus

Ons gemeenschappelijke huis

Teksten over ecologie

Met een voorwoord van Jacques Haers sj.

- Interviews
- Social mediacampagne
- Pausbezoek België



€ 22,50

Uitvoering: hardcover

Oorspronkelijke titels:

Laudato Si' en *Laudate Deum*

Ontwerp: Buro Blikgoed

Formaat: 14 x 21,5 cm

Omvang: 208 blz.

Versijnt: 4 oktober 2024

ISBN 9789085287605

NUR 740



E-book

€ 12,99

ISBN 9789085287629

De zorg voor de schepping is een verantwoordelijkheid die we met zijn allen delen. Paus Franciscus noemt het 'een integrale ecologie'. Voor hem is ecologie onlosmakelijk verbonden met sociale en economische noden en vragen. Die uitvoerige visie op een gedeeld ecologisch belang bracht Franciscus voor het eerst naar buiten in *Laudato Si'*, een encycliek die intussen behoort tot de klassieke teksten over ecologie. *Laudato Si'* werd gepubliceerd in 2015. Sindsdien is de toestand alleen maar urgenter geworden. In de exhortatie *Laudate Deum* publiceerde de paus daarom een aantal belangrijke preciseringen en aanvullingen. Beide spraakmakende teksten worden voor het eerst samengebracht in boekvorm. 'We naderen misschien een breekpunt, vanwaar geen herstel van de planeet meer mogelijk is.'

Van paus Franciscus verscheen eerder dit jaar bij Halewijn *Ik wens je een glimlach. Een handleiding voor geluk.*

Een profetisch boek over de toekomst van onze planeet

'De encycliek *Rerum Novarum* legde in de 19e eeuw de basis voor de sociale verzorgingsstaat. Met dezelfde diepgang en vastberadenheid roept *Laudato Si'* nu op tot de ontwikkeling van een eco-sociale verzorgingsstaat. Het belang van deze tekst kan niet overschat worden.'

Bea Cantillon

'*Laudato Si'* is wellicht de belangrijkste katholieke tekst sinds een eeuw. Zo'n fundamenteel verhaal, daar lijkt in de Europese politiek vandaag geen plaats meer voor. Het lijkt wel alsof we het gesprek over normen en waarden integraal aan de populistische politici cadeau hebben gedaan.'

David Van Reybrouck





Deelnemers van Space for Grace vertellen:

Zo veel toekomst

Over innovatie in geloofsgemeenschappen

Durf. Ondernemingszin. Levenskracht. Dergelijke kwaliteiten worden vandaag zelden met de katholieke Kerk geassocieerd. Meestal hebben we het over haar kwalen, over sluitende gebouwen, over vermoeide vrijwilligers en over enkelingen die, tot verbazing van velen, 'nog' gelovig zijn.

En toch. Zoom in op het parochielandschap en je ontwaart andere verhalen dan die van lethargie en verval. Je treft lokale pioniers, flexibele denkers en fris enthousiasme om iets nieuws uit te proberen. En zo veel toekomst.

Dit boek kijkt nieuwsgierig binnen bij twintig innovatieve projecten van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland, van Speelkerk tot Klooster in de Cloud. Tussendoor onderzoekt het hoe je lokale vernieuwers kan ondersteunen en omkaderen. We ontdekken wat we kunnen leren van de gemeenschappen die experimenteren, met in het achterhoofd de droom die paus Franciscus in 2013 formuleerde in *De vreugde van het evangelie*: 'Ik nodig iedereen uit om durvend en creatief te zijn bij dit noodzakelijk herdenken van de doelstellingen, de structuren, de stijl en de methoden van de evangelisatie binnen de eigen gemeenschappen.'

Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door vernieuwende initiatieven te ondersteunen en door projectteams samen te brengen in learning communities. www.spaceforgrace.be



€ 27,99

Definitieve omslag volgt

Uitvoering: paperback

Formaat: 17 x 24 cm

Omvang: 192 blz.

Verschijnt: 1 oktober 2024

ISBN 9789085287599

NUR 707





Caro Bridts, Rebecca Van Den Steen en Lieven De Pril

De Kansendans

Woede over armoede

Geactualiseerde en uitgebreide vierde druk

- Interviews
- Gelijksnamige theatervoorstelling

Dit boek over armoede en gelijkwaardigheid vertrekt vanuit het persoonlijke levensverhaal van Caro, Rebecca en Lieven. *De Kansendans* neemt je mee in een onbekende wereld achter de gevels in jouw eigen buurt. Door de bril van mensen in armoede, die uitgesloten worden, krijg je een andere kijk op de samenleving, op armoede en op duurzame oplossingen. Naast pakkende getuigenissen bevat het boek essentiële en toegankelijke achtergrondinformatie voor verenigingen, vrijwilligers, hulpverleners en leerkrachten.

De gelijknamige succesvolle theatervoorstelling werd al tientallen keren opgevoerd en loopt ook in 2025.

€ 19,99

Uitvoering: paperback
Ontwerp: Studio Rubio
Formaat: 14 x 21,5 cm
Omvang: 150 blz.
Verschijnt: 20 september 2024

ISBN 9789085287551
 NUR 740



E-book
 € 12,99
ISBN 9789085287568

Pakkend portret over mensen in armoede

'Armoede is wat mensen elkaar aandoen. Dus kunnen mensen het ook omkeren. Hoe dat kan en waarom die uitspraak juist is, dat lees je in dit boek.'

Peter Adriaenssens

'De auteurs kennen de mensen en de verhalen die achter de armoedecijfers zitten.'

Jos Geysels

'Heel verrassend en hartstochtelijk, over de armoede die heel veel mensen van bij ons meemaken.'

Arne Sierens



Caro Bridts (1964) is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

Rebecca Van Den Steen (1997) is sociaal werker met armoede-ervaring.

Lieven De Pril (1962) is veertig jaar professioneel en vrijwillig actief in armoedebestrijding.

Kris Gelaude

Tot wij elkaar weerzien

- **Heraanbieding na het goed ontvangen *Vuurvliegjes* (reeds tweede druk)**

Dit boek biedt inspiratie voor momenten van afscheid, zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik. Het gaat om teksten, gedichten, gebeden, verhalen en suggesties voor profane en religieuze uitvaartdiensten. Ook muzieksuggesties worden voorzien. Er wordt rekening gehouden met de Vlaamse en Nederlandse context.



Troost bij verlies, verdriet en rouw



Kris Gelaude kijkt en luistert naar het leven, naar mensen en hun verhalen om ze in woorden te vatten. Want allemaal kennen we ervaringen die om erkenning vragen, maar waarvoor we moeilijk woorden vinden. Ze zoekt een taal om die te benoemen.

€ 24,50

Uitvoering: paperback
Formaat: 17 x 24 cm
Omvang: 208 blz.
Beschikbaar
ISBN 9782808125482
NUR 749
Reeds verschenen



9 782808 125482

Bijbelagenda

Wie de Bijbel graag meeneemt onderweg, vindt in deze handige agenda in zakformaat dagelijks een Bijbelvers als inspiratie. Het is iets anders zijn agenda vast te nemen, niet om iets in te noteren, maar om iets te lezen en erbij stil te staan. Wie zijn leven steeds weer confronteert met wat de Bijbel te vertellen heeft, ervaart het leven en de wereld anders.

De klassiek vormgegeven agenda bevat ook een heiligenkalender, de pauselijke gebedsintenties voor elke maand en een aantal gebeden en psalmen. En er blijft voldoende ruimte om afspraken te noteren.

Vintage agendaplezier

€ 17,99

Uitvoering: Hardcover
Formaat: 8,5 x 16,5 cm
Omvang: 160 blz.
Verschijnt: 1 september 2024
ISBN 9789085287445
NUR 707



9 789085 287445



Sanny Winters

Kerst in 10 kaarten

- Dé meenemer voor Kerstmis
- Uniek geschenk, prachtig vormgegeven

Kerstmis roept zoveel herinneringen en emoties op dat je het nooit in één beeld kan vatten. In tien prachtig gedrukte prenten kom je al een eind verder. Het zijn typografische pareltjes die niemand onberoerd laten. Het verhaal van Kerst gaat over elk kind dat geboren wordt.

Sanny Winters verbeeldt de essentie van Kerstmis in prenten die iedereen aanspreken. Ze worden aangeboden met een handige houder, zodat je ze overal en altijd kan tonen. Het elegant uitgevoerde *Kerst in 10 kaarten* is dé meenemer van de eindejaarsperiode.

Voor al wie ook van een mooie kerst houdt

Sanny Winters (°1975) is de helft van ontwerpersduo Oeyen en Winters. Als grafisch vormgever en illustratrice werkt ze een vormtaal uit die herkenbaar en aansprekend is. De kracht van haar tekeningen zit in de souplesse waarmee ze typografie en kleur verbindt met elkaar. Winters publiceerde eerder *Belgium Xtra Bold*, *Mirror* (samen met Jeanne Boden) en *Er was weer... Roodkapje* (samen met Astrid Vanderschueren).



€ 24,99

Uitvoering: 10 prenten met houder

Ontwerp: Sanny Winters

Formaat kaarten: 14,8 x 21 cm

Formaat doos: 16,2 x 22, 4 cm

Omvang: 10 prenten

Verschijnt: 1 november 2024

ISBN 9789085287704

NUR 306



9 789085 287704



Over Mirror:

'Jeanne Boden, sinologe en doctor in oosterse talen en culturen, schreef rake teksten in het Engels, aangevuld met Chinese karakters. Grafisch talent Sanny Winters vatte ze samen in universeel herkenbare spiegelbeelden met ludieke humor. Mirror is een geestverruimende parel.'
Knack

Over Gent Xtra Bold:

'In één oogopslag zie je wat Sanny Winters beoogt. Uitgepuurde vormgeving naar het voorbeeld van Dick Bruna.'
Sam Degraeve

CONTACT

Uitgeverij Halewijn
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, België
Redactie: uitgeverij@halewijn.info
Pers en promotie: promotie@halewijn.info
www.halewijn.info
 www.facebook.com/uitgeverijhalewijn

Verkoop: New Book Collective
verkoop@newbookcollective.com
+31(0)20 2260238

België
Louiza-Marialei 2-1
2018 Antwerpen
Suzy Mertens: suzy@newbookcollective.com
Hilde Seys: hilde@newbookcollective.com

Nederland
Niasstraat 6D
3531 WP Utrecht
Julia van Rij: julia@newbookcollective.com
Rutger Vos: rutger@newbookcollective.com