

SINTERKLAAS



Charlotte Dematons

Charlotte Dematons
SINTERKLAAS

prijs: € 17,99

formaat: 25 cm x 33,4 cm

omvang: 36 pagina's

gebonden, full colour

ISBN: 9789083340777

NUR: 273

verschijningsdatum: 6 november 2024

niet verkrijgbaar als luisterboek



Verkoop

New Book Collective

verkoop@newbookcollective.com

+31(0)20 2260238

Nederland

Niasstraat 6D

3531 WP Utrecht

Julia van Rij: julia@newbookcollective.com

Rutger Vos: rutger@newbookcollective.com

België

Louiza-Marialei 2-1

2018 Antwerpen

Suzy Mertens: suzy@newbookcollective.com

Hilde Seys: hilde@newbookcollective.com



Jonge Thuispietjes uit groep 7/8



Thuispieten



Oudere Thuispieten



GEHEIME VOORBESCHOUWING VOOR BOEKVERKOPERS EN ANDERE LIEDEN UIT HET BOEKENVAK

De wereld is veranderd en zo ook die van Sinterklaas. 'Maak toch een heel nieuw prentenboek!' zeiden de meeste mensen. Dat wilde ik niet. Aanpassingen maken in de oude platen leek mij het beste. Het omslag, de schutbladen en de terugvaart heb ik wél helemaal opnieuw getekend. Ook 'De Pietenflat' en 'De training voor Hulppieten' zijn nieuw: deze bestonden niet in het oorspronkelijke boek.

In het begin was het doodeng. Maar al snel werd het leuk om verf over een oud beeld te smeren waar dat nodig was. Goed inademen en... hop! met een kwastje het oude rechtehoekige zwembad laten verdwijnen om er een azuurblauw vakantiehuuszwembad overheen te schilderen. Dat nieuwe zwembad heb ik natuurlijk niet zelf verzonnen, maar met mijn eigen ogen in Spanje gezien!

Ik laat jullie graag alvast enkele veranderingen ontdekken.

Het landgoed

Met een subsidie van de EU is er een mooie geasfalteerde weg met een rotonde aangelegd langs het landgoed. De Pieten hebben de toegangsweg naar de werkplaats ook maar meteen verbeterd. Hierdoor is het manoeuvreren van de met speelgoed beladen vrachtauto's gemakkelijker geworden.

De voorgevel van de werkplaats is geheel vernieuwd: het betreft een exacte kopie van een fabriek uit de 19e eeuw. 'Dat doen ze in Nederland ook!' vertelde de Hoofdpiet. Uiteraard liggen er nu op de meeste daken wel zonnepanelen. Vanwege ruimtegebrek is er een pakhuis, in oude stijl, bijgebouwd.

Pietenflat

Alle Pieten wonen nu in een door henzelf ontworpen Pietenflat, mét klimmuur. Hiervoor moest het pepernotenbomenveld verdwijnen: een pijnlijk punt voor Sinterklaas. Maar het is gelukt de oudste pepernotenboom te behouden. Deze staat onder toezicht van de Snoeppiet, die iedere morgen proeft of de boom nog gezond is!

In de Pietenflat zijn veertig kamers. Alle met badkamer met toilet, douche of bad, en een wastafel. Er is een Pietencafeetje, een fitnessruimte en een wenteltrap, maar geen lift. Eén kamer blijft meestal leeg: die van de Hoofdpiet. Hij heeft een appartement in het grote huis waar Sinterklaas woont.

Stoomboot

Over alle te nemen besluiten wordt grondig door iedereen nagedacht. Daarom duurt het vaak langer voordat het besluit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Sinterklaas en de Pieten vormen een horizontaal bedrijf. Ieders stem is evenveel waard, zo is mij verzekerd. Neem bijvoorbeeld de stoomboot. Deze vaart op steenkolen: dat is niet meer van deze tijd. Of het lukt om nog dit jaar op elektriciteit over te stappen is nog niet duidelijk. Een elektrische motor inpassen is lastig. De technische Pieten moeten allemaal omgeschoold worden en ook daar is tijd voor nodig. Er zijn al wel zonnepanelen op het dak van het bovendeck slaapvertrek geplaatst. De stoomboot is in transitie!

Inspectie der Hulp-sinterklazen

De Nederlandse eigenaar van het huurhuis met belendende percelen heeft het grote landhuis verbouwd, zoals gebruikelijk in den lande. Al snel bleek de nieuwe serre voordeel te bieden bij het inspecteren van de Hulp-sinterklazen. Bij deze controle werden de Hoofdpiet en Sinterklaas voorheen geholpen door vier Pieten, maar tegenwoordig zijn dat er acht. Zij hebben allen een beveiligingscursus gevolgd, zoals te zien is aan hun insignes.

Hulp-pietentraining

Deze nieuwe training is echt heel leuk, maar ik kan jullie helaas nog niets laten zien. De plaat is nog niet af. Jullie kunnen wel vast kennismaken met de twee gediplomeerde Hulp-pieten die zelf - zeer uitzonderlijk! - hun kostuum hebben gemaakt.

Sinterklaaskrant

In ieder exemplaar vindt u een Sinterklaaskrant, waarin nog veel meer uit de doeken wordt gedaan over de veranderingen. Er is niet één plaat in het boek te vinden waaraan niets is verschilderd. Als u denkt: Hé, deze illustratie is hetzelfde gebleven... kijk dan nog eens goed!



Beste kijklezers,

Jaren geleden schreef ik Sinterklaas en de Pieten een brief met de vraag of ik bij hen langs mocht komen. Ze moesten er lang over nadenken, maar toen mocht ik één week logeren op het landgoed in Spanje. Ik tekende het grote huis, de werkplaats, de stoomboot, de Sint-Nicolaasschool en de hofjes van de Thuispieten. Het werd een prentenboek met wel duizend verhalen.

Omdat er sindsdien zoveel is veranderd, ben ik opnieuw naar Spanje gegaan met de trein van kwart over twee. In Madrid werd ik opgehaald met een gloednieuwe Pietenbus. Ik verbleef in hetzelfde oude huisje naast het grote huis, met uitzicht op zee. Wat bleek: alle Pieten wonen nu in een door henzelf ontworpen Pietenflat, compleet met klimmuur. De zolder is omgebouwd tot bibliotheek en er hangt een enorm flatscreen om naar films te kijken of te gamen. De stoomboot is ook verbeterd. De meeste Pieten slapen nu bovendeks, behalve degenen die dat niet willen. De steenkolen worden binnenkort vervangen door elektriciteit of waterstof. De zonnepanelen zijn al geïnstalleerd. Ik vermoed dat iedereen een mobiele telefoon heeft, zelfs Sinterklaas! Maar dat heb ik niet durven vragen.

In ons land is ook veel veranderd in al die jaren: meer fietspaden, bakfietsen, elektrische fietsen en verbouwde huizen. Ook zijn er meer mensen. Helemaal nieuw is de trainingsdag voor Hulppieten! Grote mensen kunnen zich voor deze dag opgeven. Na een stevige training, afgerond met een examen, kunnen zij een diploma Tijdelijke Hulppiet halen (3 jaar geldig!). Alles wat ik heb gezien, heb ik getekend. Het resultaat is dit prentenboek.

Met feestelijke groet,
Charlotte Dematons

PS: Zie je Witje, de kat van Sinterklaas? Hij staat op bijna alle bladzijden, behalve als hij bij ons logeert.